

# Referat Ærø tur

## 12. august - torsdag

Den årlige øtur med de 2 foreninger Midtnatur og Natur Øst startede 12. August med bus fra Køge station, opsamling på Ringsted station, videre til Svendborg til Ærøfærgen. Ankomst til Ærøskøbing kl 11.40, hvorefter vi kørte til Bregninge til Bibelhaven "Via Dolorosa" for at indtage vores frokost. Efter et studie i bibelcitater, religiøse opstillinger og flotte planter, bl.a. store Skov-Hullæber, gik turen til Voderup Klint. Vi gik langs toppen og bevægede os nedad mod stranden, hvor vi rigtigt kunne se "terrasserne" af jordskred. Vi så masser af grønne frøer ved en lille sø, og ellers strandplanter som Strand-Kål, Marehalm, Strand-Kamille etc.

Vi passerede Olde bakke med mindsten og en flot udsigt i 66 m over havets overflade.

Dagen sluttede på Urehoved, en tange ud for Ærøskøbing. Vi passerede de små badehuse, som er så karakteristisk for Ærø. Ude på spidsen så vi mange digesvaler der fløj ud og ind af hullerne i klinten, og vi så bl.a. Strand-karse og Strand-mælde.

## 13. august - fredag

Startede ved Fyret - herefter Næbbet, der er en blanding af søområde og strandenge. Siden nåede vi til Søbygård, hvor vi efter at have fået et foredrag om anlægget og lidt om Ærø nu, spiste frokost. Der var indlagt lidt tid til at studere bygningerne og voldanlægget - der blev bl.a. set lille lappedykker og gråstrubet lappedykker. Herefter gik vi en flot tur langs Vitsø sø - vi så bl.a. fiskeørn og Strand-Loppeurt i området.

Bussen samlede os op i den modsatte ende af søen og kørte os til bryggeriet, hvor direktøren Janne forklarede lidt om forretningen under kaffedrikningen.

Vi skulle hurtigt tilbage til hotel Ærøhus - hotellet havde til kl. 17.30 forberedt et tapas måltid, som kunne indtages hurtigt, så vi kunne nå natvægtturen kl 20.00. Det skulle vise sig at være en meget interessant historie om Ærø krydret med god humor og lidt "løgn."

## 14. august - lørdag

Efter den sædvanlige planteparade kørte vi vest på til Ommelshoved. Efter en lille time var vi i Marstal, hvor en del af os besøgte Søfartsmuseet. Der var fri tid i Marstal til kl. 14.30, hvor vi blev kørt til Erikshale i kraftigt blæsevejr. Heldigvis havde buschaufføren lavet kaffe, som vi kunne indtage sammen med den kage, vi blev opfordret til at købe i Marstal. Erikshales smukke badehuse kombineret med smuk natur var en god mulighed for at blive blæst godt igennem. Vi kørte hjem via flyvepladsen, der ligger ved Gråsten Nor, for at vi kunne få indtryk af den forhenværende havbund med mange orkideer, som dog ikke kunne ses i august. Men til gengæld viste en mand fra flyvepladsen os den meget sjældne Eng-Ensian, som der blev passet godt på.

Aftensmad kl. 19.00 på hotellet. Fantastisk 3-retters menu den sidste aften.

## 15. august - søndag

Efter planteparaden og bagage læsning på bussen, kørte vi til Ærø Naturpark, et smukt bakket landskab på nordsiden ca. midt på øen. Bussen satte os af ved Bølgemosen, hvor der var en meget smuk sti til Vester Bregningemark. Her vidste vi, der var en havørnerede, og det lykkedes nogle af os at se en unge.

Bussen holdt ved Bregninge Kirke med det det smukke østslesvigst prægede spir. Der var tid til at se lidt på kirken, inden turen gik videre forbi Rise Kirke med et kort ophold, hvor Jon havde spottet en Slangerod.

Turen sluttede med egen tid I Ærøskøbing, hvor vi en sidste gang kunne se på de smukke gamle huse og "Skidten". Kl. 14.45 sejlede færgen til Svendborg og ellers direkte med bussen til hhv. Ringsted og Køge. - Ebba