

Søndag den 3. oktober .

Bøtø Nor og Gedser Odde.

Tre biler, 11 personer kørte af sted sydpå klokken 8.00 mod Gedser Odde. Vi vandrede det sidste stykke ned mod et anlæg, der engang havde været marinestation. Fint sted med galleri og anden udstilling om stedet og Gedser by, og så et toilet.

Vejrudsigten havde ikke været optimistisk, blæst og regn, men det viste sig, at sydspidsen af Falster var det sted i landet, hvor regnen ikke nåede frem. Varmt var der også, 17 grader. I læ for vinden af et tæt buskads kunne der stilles scoper op, kaffen kom frem, mens vi ventede på det store fugletræk. Uden for læ-stedet peb vinden kraftigt fra sydvest, så det er nok forklaring på, at det ikke blev til så meget, men alligevel var der pæne flokke af edderfugle i mange forskellige dragter, mindre flokke af sortænder, skarver, nogle få pibe- og spidsænder på træk, 10-20 rødstrubede lommer, mange bogfinker, som forgæves forsøgte at trække ud, spurvehøg og tårnfalk i små antal på 5 - 10. En sæl blev set af nogle af de deltagere, der trodsede blæsten.

Vi brød op og gik mod fuglestationen. På vejen dertil sås en sortstrubet bynkefugl, et lille hit. Ved fuglestationen var nettene desværre trukket op pga. blæsten, men i den hyggelige have var der læ og fine borde/bænke til vores medbragte frokost.

Så gik turen til Bøtøskoven. Her gik vi en dejlig tur, dog uden at se hverken kvæg eller de vilde heste - men vi kunne se, de havde været der. Næsten fugletomt var der også. Det blev til en rastende tårnfalk og et par ringduer. En flok grønsisken flagrede omkring ved en idyllisk sø. Vi gik samme smukke vej tilbage, og her var der flotte store parykhatte.

Kun en kort køretur fra parkeringspladsen lå fugletårnet. Desværre var trappen til "1. sal" fjernet, så vi måtte nøjes med den nedre del med udsigt over fuglereservatet, men her så vi også fint 2-300 viber, flere end 20 spidsænder, 5 sølvhejrer, desværre ingen traner, men rød glente og en flot havørn med begyndende hvide halefjer 3-4K. Først lavede den en fin opvisning for til sidst at lande på en sten midt i søen. Der gik også 14-15 vildheste, som vi så på afstand.

Sidste stop var Larsens Plads i Marielyst. Her hyggede vi os og sluttede af med en kop kaffe/te og lagkage.

Carl Axel og Karen Margrethe