

Fugletur til Nordfyn

13. - 15. september 2022

Alle fugleobservationer skal ses i Klaus' fugleliste. Her kommer lidt alment om turen.

Dag 1.

17 deltagere fordelt i fem biler samledes ved Viby Kirke nord for Kerteminde. Solen strålede og vind var der rigeligt af. Vi kørte alle op til nordligste spids af Fyns Hoved. Klaus havde valgt læsiden - tak - og vi nåede alligevel ud på spidsen, smuk udsigt til Samsø mod nord og Asnæs mod nordøst. Langs stien voksede brombær, nye og fine og uden frugter, hvilket undrede os, og på en strækning havde folk opsat stenvarder, et flot kunstværk.

Derefter kom turen til Ølund, et inddæmmede område, som Åge W. Jensens fond havde doneret et dejligt fugletårn til. På vej til dette tårn gik vi langs en grønålsmark, i kanten stod visnede rester af Filtet Burre. Her fik Annie øje på en flagermus, som var blevet fanget i burrefrugterne.

Bogense Hotel ventede os, vi fik vore værelser, og flere Natur-Øst deltagere fik lyst til at gå en tur i Bogense, dejlig lille by. Aftensmad på hotellet, to retter, mange valgte Mumme øl til.

Dag 2.

Denne dag holdt vi os meget tæt på nordkysten af Fyn. Vi startede ved Flyvesandet, hvor der lå en meget stor campingplads med bevoksning af spredte træer. Men først til det høje sorte fugletårn. Der var ikke mange fugle at se. På jorden fandt Randi en Sortfiltet Netbladhat. Den vokser i symbiose med birk og fyr. Spiser man den gentagne gange, ophober der sig et giftstof, som ødelægger nyrerne.

På strandengen foran campingpladsen voksede der Strand-Mandstro og Gul Evighedsblomst. Alt var i øvrigt meget tørt.

Nu kom turen til Gyldensten Strand ved Egense. Et nyt lækkert fugletårn - igen Åge W. Jensen - og foran os lå der masser af fugle i den lavvandede lagune. De havde søgt læ og var samlet her. Skoperne var stillet op, og de fuglekyndige diskuterede ivrigt om dette og hint. Og i de situationer lykkes det som regel at blive enige om, hvilke fugle, vi har foran os. Meget flot sted.

Ved informationscentret - også Åge W. Jensen - blev der spist frokost, mest i sol, men med truende skyer i baggrunden. Derefter delte vi os op, nogle gik til et fugleobservationssted, andre vandrede en dejlig tur, dels i skoven og dels langs diget. Her stødte vi på Bukketorn, en busk man ofte møder på øerne. Gennem skoven var der kæmpe områder med mandshøje, nu visne Hjortetrøst.

Tilbage ved centret blev der tid til at kikke nærmere på centerets pædagogiske udstillinger.

Næstsidste punkt på dag to var det flotte handikapvenlige fugletårn med døre, der åbner sig, når man kommer tæt på. Smuk udsigt, og for nogles vedkommende en lille kop kaffe.

Vi sluttede af på diget ud for fugletårnet. Der var der udsigt til "Mågeørerne". Desværre var der ikke rigtig noget at se, og da regnen pludselig tog til, fandt man hurtigt bilen igen.

Hotellet ventede med fire retter, vin ad libitum og kaffe med cognac. Ikke så ringe.

Dag 3.

Efter at have sagt farvel og tak til Bogense Hotel kørte vi et kort stykke til Bogense Enge. Igen sol og blæst. Vi gik ud til Diget, som er blevet forstærket og som sikrer, at mange huse i Bogense slipper for oversvømmelse fra vandsiden. Det skete sidste gang i 2019, hvor det gik ud over en campingplads. Nu har man også klimasikret mod større nedbørshændelser i byen, idet den lille hyggelige Bogense Bybæk kan aflede vandet ad dybe kanaler, som fører vandet ud på enge syd for byen.

Næste sted, vi skulle besøge, var Kasmose Skov lidt vest for Røjle Klint. Igen delte vi os op. Nogle gik tur ovenfor klinten, og andre gik ned til Lillebælt og kunne nyde en flot udsigt til Fredericia. På vej op igen kunne vi glæde os over de flotte Elfenbenspadderokker.

Turen gik østpå ad motorvejen og op til Kerteminde igen. Der ventede Sybergland. Godt nok svært at finde, nyt sted, som ingen GPS kendte. Men alle fandt derhen.

Indtil 2012 var området drevet som traditionelt landsbrugsland. Tidligere igen var området en fjordarm til Odense Fjord. Drænpumperne er fjernet, og området består i dag af lavvandede søer med engarealer omkring. Det er et rekreativt område med fugletårne, broer, gang- og cykelstier. Et stort træhus, flot og lækkert med borde/bænke og fin udsigt var rammen om dagens frokost. De fleste af os gik rundt om en af søerne.

Sidste stop på denne tur var Slipshavn Enge. Vi kikkede lidt på de lavvandede enge med mange Kveller. I kanten voksede der en skov af Strand-Malurt. Klaus sagde farvel og gav os "fri" til at køre hjem. Pludselig var regnen over os igen, så det gik lidt hurtigt med at komme i bilerne.

På vej over Storebælt havde regnen og solen sørget for den smukkeste regnbue. En meget fin afslutning på en ualmindelig dejlig tur.

Karen Margrethe.

Fugleliste fra Klaus

Lille lappedykker	Vibe	Stor flagspætte
Toppet lappedykker	Strandskade	Bysvale
Skarv	Hjejle	Landsvale
Fiskehejre	Strandhjejle	Digesvale
Sølvhejre	Stor præstekrave	Hvid vipstjert
Knopsvane	Almindelig ryle	Stenpikker
Canadagås	Sandløber	Solsort
Grågås	Dværgryle	Musvit
Gravand	Krumnæbbet ryle	Husskade
Gråand	Lille kobbersneppe	Allike
Skeand	Dobbeltbekkasin	Råge
Spidsand	Brushane	Gråkrage
Knarand	Hvidklire	Ravn
Pibeand	Rødben	Stær
Krikand	Storspove	
Taffeland	Svartbag	
Troldand	Sølvmåge	
Hvinand	Stormmåge	
Ederfugl	Hættemåge	
Toppet skallesluger	Splitterne	
Havørn	Fjord- el. Havterne	
Rørhøg	Ringdue	
Musvåge	Tyrkerdue	
Spurvehøg	Tamdue	
Tårnfalk		
Fasan		
Blishøne		
Vandrikse		