

Forårstur med blomster og fugle til Gentofte sø og Brobæk Mose.

Onsdag den 19. januar.

17 deltagere fandt omsider frem til den nordlige græsplæne ved Gentofte sø. Vejret var solrigt, med kølig brise fra nordvest. Omgivelserne meget smukke her sidst i maj, de mange haver blomstrede og løvet på træerne var frisk lysegrønt.

Vi startede med at gå sydpå langs søens østlige side. Der var sat skilte op med ensrettet, så ruten gav sig selv. Jon Feilberg, vores botaniske leder på denne tur, fandt straks en Nikkende Fuglemælk, som mere og mere forvilder sig ud fra haverne i den vilde natur. Ellers var der kun en Gifftyde, afkog af roden er nok til at dræbe, men så var der jo de mange gåsefamilier med gæslinger af forskellig størrelse, et par toppet lappedykker så ud til at have fundet et fint sted at bygge rede, og så var der et par taffelænder.

Vi passerede sydenden af søen, og så begyndte der at ske noget. Lundgylden var den første meget smukke plante med sin lysegrøn/gullige top. Jon fortalte, at den nok har tendens til at blive invasiv. Efter frokost ved søbredden bevægede vi os nu væk fra søen ind i skoven, hvor vi så Humle, og mens Jon hentede en Kребseklo til os, stod vi og betragtede en træløber, som passerede nogle få meter fra os op og ned af et par træstammer. Ud til søen igen, hvor der minsandten var en rødhovedet and, som lå stille, bevægede dog hovedet, og vi fik tid til at kikke.

Blomsterengen var meget fugtig, og der skulle orkideerne være, men desværre så vi ingen. Men der var da Bukkeblad Tvebo Baldrian og Gul Iris. De støvlebærende klarede den fugtige eng, de resterende kunne følge os på stien. På vores videre færd blev vi præsenteret for et par krydsninger, nemlig Svovlgul Anemone, som kommer fra Hvid og Gul Anemone, og Høj Nellikerod, som er en krydsning af Febernellikerod og Engnellikerod. På den sidste strækning var der en smuk bregne, Strudsvinge og en Vandkarse (buet stængel for neden, hvide blomster med lilla støvdragere), den er ikke så almindelig og kan forveksles med Engkarse.

Så var vi tilbage ved græsplænen igen og kunne ønske hinanden god tur hjem i den myldrende, tætte trafik. En smuk og udbytterig tur.

Karen Margrethe